

Erediensten

Zondag 22 april

10.00 uur

Ds. M.A. Kuijt, Wijk en Aalburg

Psalm 92 : 1

18.30 uur

Ds. E. Kroon

Psalm 25 : 6

Diaconale collecte: Stichting Hulp Oost-Europa

Extra collecte kerkbeheer: verwarming

Zondag 29 april

10.00 uur

Ds. T. Cammeraat, Veenendaal

Psalm 27 : 7

18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Doorn

Avondzang : 7

Diaconale collecte: Nood in eigen gemeente

Extra collecte kerkbeheer: verwarming

Algemene berichten

NPV thema-avond: genderneutraliteit

Onze nieuwe directeur dhr. D.J.H. van Dijk hoopt met ons te spreken over dit belangrijke en actuele thema. Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen. Welkom! De avond zal worden gehouden op D.V. 23 april 2018 in het Van Lodenstein College, Kasteelstraat 2 te Kesteren. Inloop: 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. Hebt u vooraf al vragen die u graag beantwoord ziet, mail ze dan naar epeterse@kliksafe.nl. Ook is er deze avond een interessante boekentafel aanwezig! Bij de uitgang is een collecte voor de onkosten.

Deel je geloof via internet

De internet zendingsorganisatie GlobalRize uit Oldebroek maakt een stormachtige groei door die beperkt wordt door een tekort aan vrijwilligers. Daarbij gaat het om mentoren die belangstellenden bij de online bijbelcursus kunnen begeleiden of chatmedewerkers die reageren via facebook.

In het afgelopen jaar groeide de organisatie van 40 naar 140 vrijwilligers. De groei werd vooral veroorzaakt door de aanwas van studenten voor de online bijbel cursus. Inmiddels zijn er 1200 studenten die de cursus hebben afgerond.

Mentoren werken veelal vanuit huis; vanachter een eigen computer geven ze antwoorden op vragen van belangstellenden vanuit de hele wereld. Ze kijken de gemaakte lessen na en blijven met de cursist verbonden tot het einde van de cursus. Van hen wordt verwacht dat men een goede Bijbelkennis heeft en redelijk goed Engels schrijft. Verder verwachten we vooral een pastorale houding en een luisterend oor. Het cursussysteem is heel eenvoudig en vraagt dan ook geen specifieke kennis van computers.

Van de huidige 35 mentoren is er na een jaar nog niemand gestopt. Een voormalig zending verwoordde het onlangs zo: "Het is heel bijzonder maar ik heb in al die jaren op het zendingsveld nog nooit zo veel geloofsgesprekken gehad als nu via de onlinebijbelcursus. Het is prachtig om mensen over Jezus te vertellen en te lezen dat het evangelie ook via internet effect op mensen heeft." Frans de Lange besluit met een oproep: "De velden zijn letterlijk wit om te oogsten maar om de oogst binnen te halen zijn er nog te weinig arbeiders."

Word mentor of chatmedewerker. Kijk op <https://www.globalrize.nl/meedoen/>

Actie Oranjegebak

Namens HHK Andelst-Zetten willen wij u van harte uitnodigen om gebruik te maken van de actie 'Oranjegebak t.b.v. lokaal evangelisatiewerk'.

Het oranjegebak van de warme bakker wordt op Koningsdag tussen 8.00 en 9.00 vers gebakken bij u thuis bezorgd. U kunt dus 's ochtends bij de koffie van heerlijk oranje gebak genieten!

De prijzen van het oranjegebak zijn als volgt:

- Oranje tompouces (per 5 stuks) € 9,-
- Oranjesoezen (per 4 stuks) € 7,50
- Oranje slagroomschnitt € 7,50
- Ontbijtkoek € 3,- (3 voor € 8,-)

- Kandijkoek € 3,50 (3 voor € 10,-)

Wij zien uw bestelling graag uiterlijk 24 april verschijnen, per mail (hvanwestreenen@kpnplanet.nl) of telefonisch (0488-420560). Bij de bestelling graag uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.

Gemeentelijk nieuws

Zieken

Wij wensen al onze zieken Gods genadige nabijheid toe. God wil in Christus Jezus onze Herder zijn, ook voor hen die psychisch niet in orde zijn of met diverse andere zorgen en problemen moeten leven. Laat uw verwachting steeds zijn van de HEERE, de God van Israël.

Hij maakt dat wij met psalm 23 vers 2 zingen:

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist're dalen

In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.

Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden:

Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.

Gij troost mijn ziel en richt in mededogen

De tafel aan voor mijner haat'ren ogen.

Jarigen

Mw. H.J. Verburgt-van Schaik, Ijsbout 19, 6671HA Zetten wordt op 6 mei 78 jaar.

Samen met uw man en gezin een fijne dag toegebeden. Mag door genade waarheid voor u zijn wat wij zingen in psalm 25 vers 6:

Wie heeft lust den Heer' te vrezen,

't allerhoogst en eeuwig goed?

God zal Zelf zijn leidsman wezen,

Leren hoe hij wand'len moet.

Heilige Doop

Op 15 april 2018 is gedoopt: Steff Romein. De dooptekst was psalm 119 : 105: *Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.*

Gemeentezang

Het is nu een jaar geleden dat we na een grondige voorbereiding als gemeente overgegaan zijn tot ritmisch zingen in de erediensten. Daarbij heeft de kerkenraad steeds vooropgesteld dat de gemeentezang tot eer van de Heere moet zijn en dat er daarom eerbiedig en gelijkmatig gezongen moet worden.

Op verzoek van de organisten is toen ook gevraagd om de psalmmelodieën te spelen volgens de oorspronkelijke Geneefse muzieknotatie. Daarmee heeft de kerkenraad toen ingestemd.

Nu blijkt echter dat de verhoging of verlaging van een halve toon in sommige melodieën niet door de hele gemeente gevolgd wordt. Men vindt het vreemd klinken en denkt dat de organist steeds een fout maakt.

Daarom heeft de kerkenraad nu besloten, dat het spelen en zingen wel ritmisch blijft, maar dat voortaan de toonverhoging of -verlaging - waaraan men niet gewend was - niet meer gebruikt wordt. De organisten zijn hiervan op de hoogte en passen dit inmiddels ook toe. De kerkenraad roept de gemeente op steeds goed naar het orgel te luisteren en ook uw tempo daaraan aan te passen.

Komt u ook even langs?

Hierbij nodigen wij, de JV, u allen opnieuw van harte uit, om zondag 29 april na de avonddienst een kopje koffie met wat lekkers te komen nuttigen en zo de jongeren van onze gemeente te ontmoeten.

Als jongeren zien wij, naast de eredienst uit naar een ontspannen ontmoeting met elkaar. Wij hopen u te zien!

Vriendelijk groet, jeugdvereniging "Immanuel"

Koffiedrinken

Tijd om elkaar even te spreken en te ontmoeten met een kop koffie/thee....

Na het afsluiten van het winterseizoen willen we in het zomerseizoen elkaar informeel blijven ontmoeten onder genot van een kopje koffie/thee of iets fris, want gemeente zijn we tenslotte niet alleen in de winter. Eén keer in de maand zullen we zorgen dat na afloop van de kerkdienst de koffie klaarstaat bij de uitgang van de kerk. De eerste keer zal zijn op DV zondagmorgen 6 mei. Blijft u ook een bakkie drinken?

Groeten, Chiel en Mariska

Examens

Sommige schoolexamens zijn al gedaan, andere gaan binnenkort beginnen. Wij wensen onze jongeren studiezijn toe. Vraag de HEERE God in het gebed om een goed en helder verstand, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de examens. De Heere wil helpen, maar hij wil er wel om gebeden zijn.

Leerkring

Op dinsdag 24 april is er om 20.00 uur leerkring in de Voorhof. Van harte welkom!

Uit Kroatië (12)

Beste mensen,

Een groet uit Kroatië:

Het zendingswerk gaat niet altijd over rozen:

Janneke heeft teleurstellende ervaringen met het leesonderwijs in de dorpen achter de kiezen. Het was ontmoedigend. Ouders en kinderen zijn aan het overleven en ongemotiveerd. Lezen is een luxe. Met dit soort sessies moet je Kroatisch wel van een behoorlijk niveau zijn. We blijven naar wegen zoeken.

Ook stonden we aan de wieg van een klein Romakindje. De vader stond er onthutst naast. Ik weet dat hij niet eens zijn eigen naam kan schrijven. We voelen ons op zo'n moment hulpeloos. Een andere vader is terug uit de gevangenis en laat zijn agressie op de kinderen los. Moeders die geen raad weten en schreeuwen en kinderen die daar tussendoor lopen. Van dit soort ervaringen moet je altijd wel even bijkomen.

Met onze kinderen gaat het ondertussen goed. Het jaar wordt afgerond. Het zal een hele verandering zijn om in het nieuwe jaar over te gaan op de Wereldschool.

Jelle is nu, naast zijn bestuurswerk voor Roma Bible Union, ook bezig met de voorbereiding voor een cursus die hij in mei gaat geven aan de theologische school van de kerk. Er ligt veel op ons bord (met ook de taallessen, het begeleiden van de jonge meiden en onze eigen kinderen.) Bidt voor ons om energie.

Toch een positieve noot tot slot: Elvira is een van de Roma-meiden uit een dorp met 2000 Roma. Bovenstaande Roma-situatie was voor haar als kind het leven van alledag. Zij was leergierig en vasthoudend. Nu is ze een jonge vrouw, van begin 20. (vorig jaar deelde ik met haar een kamer in Bor (Servië) en trokken we een paar dagen intensief op) Nu solliciteert ze voor een studiebeurs in Boedapest. We proberen haar aan alle kanten van de nodige informatie voorzien. Bidden jullie mee dat ze haar beurs zal krijgen?

Ontvang een hartelijke groet van ons allen.

Jelle, Janneke, Marijke, Judith, Femke en Laurens

Vanuit de diaconie

De zendingsbusjes hebben in het eerste kwartaal €537,84 opgebracht voor de familie Huisman. Hartelijk dank; vele kleine bijdragen maken het eindbedrag groot! Blijf bij uw geven denken dat het een heel groot wonder is dat u in het bezit bent van Zijn Woord. Daarom is het noodzakelijk dit werk te ondersteunen zodat ook de Roma Zijn Woord mogen bezitten. Verder hebben we de afgelopen week gecollecteerd voor De Herberg te Oosterbeek. Hartelijk dank voor uw bijdrage. In een recente brochure over De Herberg staat: "Gasten komen naar de Herberg omdat ze op zoek zijn naar rust. Rust om bij te komen. Rust om na te denken. Rust om God te zoeken. Gelukkig vinden ze die rust vaak ook." Blijft u al het diaconale werk ook met uw gebeden ondersteunen?

Oppasrooster

22 april Gerieke Averink, Marilene Vermeer, GeertJan van Deelen

29 april Corianne Kalisvaart, Marije Blok, Joëlle Floor

6 mei Elize Kemp, Lotte van Voorthuijsen, Marc van Voorthuijsen

10 mei (Hemelvaartsdag) Ellen Floor, Anne Heenck, Willem van Deelen.

Herstel duurt langer

Na bezoeken aan arts en bedrijfsarts is gebleken dat het herstel van Ds. Kroon langer duurt dan aanvankelijk gehoopt. Werken kost hem nog teveel energie. Daarom zal hij voorlopig nog slechts mondjesmaat werk verrichten, waaronder het kerkblad en de kanselmededelingen voor de erediensten op zondag. Wilt u kopij voor het kerkblad op uiterlijk zaterdagochtend om 10.00 uur voor de verschijndatum van het kerkblad aan ds. Kroon doen toekomen? Het kerkblad verschijnt in de komende maanden op de vrijdagen 4 mei, 25 mei, 15 juni, 6 juli, 27 juli en 17 augustus. Daarna verschijnt het kerkblad weer tweewekelijks.

In augustus hoopt ds. Kroon de bedrijfsarts weer te bezoeken. Laten wij hopen en bidden dat hij dan weer wat meer werk kan oppakken.

Wilt u in verband hiermee voor pastoraat contact opnemen met de scriba of met uw wijkouderling?

Uit de pastorie

Zoals u hierboven kunt lezen gaat mijn herstel langer duren dan aanvankelijk gehoopt. Mijn 'accu' is leger dan gedacht. Dat is een tegenvaller, maar het is niet anders. Ik moet rust nemen. Gelukkig mogen wij ons sterken aan het woord dat de Heere sprak tot Paulus: Mijn genade is voor u genoeg (2 Korinthe 12 : 9).

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,

Ds. E. Kroon