

## **Erediensten**

### **Zondag 25 maart Zevende lijdenszondag**

10.00 uur

Ds. J.E. de Groot, Ede

Psalm 134 : 3

18.30 uur

Ds. M.A. Kuijt, Wijk en Aalburg

Psalm 3 : 4

Diaconale collecte: nood in eigen gemeente

*Extra collecte kerkbeheer: onderhoud kerkgebouw*

### **Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag**

19.30 uur

Ds. E. Kroon

Psalm 42 : 1

Diaconale collecte: Woord en Daad

*Extra collecte kerkbeheer: onderhoud kerkgebouw*

### **Zondag 1 april Eerste Paasdag**

10.00 uur

Ds. J. Belder, Harskamp

Psalm 72 : 11

18.30 uur

Ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken

Psalm 65 : 3

Diaconale collecte: Stichting Gave

*Extra collecte kerkbeheer: verwarming*

### **Maandag 2 april Tweede Paasdag**

10.00 uur

Paasviering met de jeugd

### **Geboren: Steff Romein**

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje: Steff. Dat laten Johnny, Erika en Joyce Romein ons weten. Zij ontvingen het nieuwe leven op 7 maart 2018. Met moeder en zoon is alles goed. Wat een groot voorrecht is het om opnieuw een kindje te ontvangen van de Schepper van alle leven. Mag Steff opgroeien tot eer van Hem, die in de Zoon Jezus Christus ook onze Vader wil zijn.

Het adres van het gezin is: Willem Alexanderstraat 19, 6668 BC Randwijk

### **Gedoopt: Lohrenz Boer**

Op 18 maart 2018 werd gedoopt: Lohrenz Boer. De dooptekst was psalm 119 vers 33: *HEERE, leer mij de weg van Uw inzettingen en ik zal hem houden ten einde toe.*

In een vorig kerkblad was het adres van de familie Boer fout vermeld. Dit moet niet zijn Bretagnesingel 126, maar Bretagnesingel 128, 6666XX te Heteren.

### **Jarig**

Mw. B. Hendriks van Warbij-van Maanen wordt op 7 april 81 jaar. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe. Wat een voorrecht is het als wij met psalm 99 aan God de eer mogen geven.

*Geeft dan eeuwig' eer*

*Onzen God en HEER'!*

*Klimt op Sion, toont*

*Eerbied, waar Hij woont,*

*Waar Zijn heiligheid*

*Haren glans verspreidt.*

*Heilig toch en t'eren*

*Is de HEER' der heren!*

### **Paasviering 2018**

Maandag 2 april tweede paasdag D.V. zal het paasfeest gevierd worden met de clubs en de jeugdvereniging in de Hervormde kerk in Randwijk. Het thema is: Heb jij Hem gezien? Wij nodigen u en jou uit om dit met ons te vieren.

Na deze viering bent u en jij van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of wat fris te komen drinken in de Voorhof. Allen van harte welkom. De opbrengst van de collecte is voor een diaconaal project van de HGJB: Open je ogen! Hiermee steunen we christenen in Egypte die het geld o.a. besteden aan medische zorg, kinderopvang, scholing, jeugdwerk en kerkgebouwen.

Ook bent u van harte uitgenodigd op zondag 1 april eerste paasdag D.V. Dan zullen er twee diensten gehouden worden. Deze diensten beginnen om 10:00 en 18:30 uur.

Met vriendelijke groet,

de paascommissie.

### **Kerkgidsje**

In het Kerkgidsje staan de Paasdagen vermeld bij de verkeerde datum. Deze moeten niet zijn 15 en 16 april, maar 1 en 2 april. De preekbespreking die gehouden zou worden op zondag 25 maart gaat in verband met de ziekte van ds. Kroon niet door.

### **Leerkring**

De leerkring wordt gehouden op dinsdag 27 maart. Lokatie: de Voorhof. Aanvang: 20.00 uur. Van harte welkom.

### **Bijbelkring**

Op donderdag 5 april is er voor de laatste keer dit jaar Bijbelkring. Thema is: Een discipel van de Heere Jezus leeft eenvoudig. We lezen Filippenzen 4 : 10 – 20, 1 Timotheüs 6 : 3 – 10 en hoofdstuk 5 uit het boekje In Zijn spoor, Bijbelstudies over discipelschap. Koffie en thee staan klaar om 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur. Hartelijk welkom in de Voorhof.

## **Uit Kroatie (11)**

### **Vieze voeten die een wasbeurt nodig hebben**

Er renden een stuk of zes jongetjes naar de auto, een wat oudere man strompelde er met niet al te vaste voet achteraan en beneden werd er door de vrouwen nog het een en ander nageschreeuwd.

Met mijn gebroken Kroatisch probeerde ik mijn grenzen aan te geven:

*Nee! Ik heb 7 plekken in de auto! Nee, ik wil dat er ook volwassenen meegaan, Nee, ik ben geen taxi. Ik rijd naar de kerk!*

Het lukte me niet om het goed duidelijk te maken en hups: *Kom dan allemaal maar mee!*

Met elf mensen reden we weg en vanaf het begin af aan was het een geschreeuw en gedoe. *Ik wil dat iedereen zit, zijn gordel omdoet en niet schreeuwt.*

De kinderen bleven niet zitten, deden hun gordel weer los en ik zag iemand met zijn hand aan de deur morrelen. Maar ik gaf niet op. Van binnen was ik woest: wat is dit voor gedoe, hoe los ik dit het snelst en makkelijkst op: Doorrijden!

Pas gaf iemand me het kaartje met deze mooie bijbeltekst erop. *Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!* Nou, mijn voeten voelden niet zo lieflijk aan vandaag. Ik was boos!

Maar in de Bijbel gaat het over Jezus die met ontferming over de menigte bewogen was en hun ziekten heelde, de tijd nam, ook grenzen aangaf en de stilte opzocht, maar toen de mensen Hem bleven volgen, niet rigide reageerde, maar meebewoog en de discipelen vertelde: *Geef ze te eten! Doe er wat aan...* Nou, hoef ik me natuurlijk niet met de Meester te vergelijken. Maar toch was ik me bewust hoe ver mijn eigen houding in contrast stond met de bewogenheid van Jezus.

We worden in deze tijd allemaal opgeroepen om voeten van anderen te wassen, zoals de Heere Jezus deed, tijdens het laatste avondmaal.

En wilt u eens een lang weekend de stilte opzoeken? Kijk dan op [Jannekeonderweg.nl](http://Jannekeonderweg.nl), of stuur een email naar: [Janneke@jhnet.nl](mailto:Janneke@jhnet.nl) voor meer informatie.

Vriendelijke groet en een goede zondag.

van alle Huismannen.

### **Financieel overzicht kerkrentmeesters februari 2018**

Instandhouding eredienst	€ 560,18
Onderhoud orgel en piano	533,91
Verjaardag fonds	<u>130,25</u>
Totaal	€ 1.224,34

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

### **Studieverlof en vervroegd emeritaat ds. Kroon**

We zijn dankbaar dat ds. Kroon voorzichtig weer wat werk mag gaan oppakken. Ruim voor de ziekteperiode waren al twee zaken geregeld met het oog op de nabije toekomst, namelijk studieverlof en vervroegd emeritaat.

Allereerst wat betreft het studieverlof. Één keer in de vijf jaar heeft een predikant in verband met de permanente educatie recht op zes aaneengesloten weken studieverlof. Tot nu toe heeft ds. Kroon in Randwijk nog geen studieverlof opgenomen, ook in verband met zijn eerdere ziekteverlof in 2015. In overleg met de kerkenraad vindt het studieverlof nu plaats van begin mei tot half juni van dit jaar. Aansluitend heeft ds. Kroon zomervakantie tot half juli. In een van de volgende kerkbladen leest u hierover meer, o.a. hoe de overname van taken geregeld wordt.

Verder delen wij u mede dat ds. Kroon eind 2017 in verband met zijn gezondheid per 1 juni 2019 vervroegd emeritaat heeft aangevraagd bij het breed moderamen van de classis, die inmiddels het emeritaat ook heeft verleend per genoemde datum. Ook hierover wordt u op een later tijdstip nader geïnformeerd.

Wij wensen ds. Kroon en zijn vrouw nog een goede tijd onder ons toe, onder de leiding en zegen van de Heere, in Wiens Hand heel ons en hun leven ligt.

Namens de kerkenraad,

W.J. Blok, scriba.

### **Afsluiting winterwerk**

Op D.V. 14 april hopen we het winterseizoen met elkaar af te sluiten. Het thema van deze dag is: 'Open je ogen'.

Het programma is als volgt:

Om 15.15 uur verzamelen we in de Voorhof. Om 15.30 uur vertrekken we op eigen gelegenheid voor een gezamenlijke wandeling. Denkt u aan gemeenteleden die geen eigen vervoer hebben?

Bij slecht weer is er een alternatief programma in de Voorhof.

Let op: Er wandelt een fotograaf rond, die plaatjes schiet. U kunt deze foto's bestellen bij terugkomst in de Voorhof. De kinderen hebben op club mooie fotolijstjes gemaakt.

Om 17.30 uur verzamelen we ons in de pastorietaan voor een grote BBQ. Tijdens de BBQ wordt er een veiling voor het goede doel gehouden. De opbrengst van de foto's, fotolijstjes en de veiling gaat naar het HGJB-project 'Open je ogen'. Neem dus goed gevulde portemonnees mee, want de aangeboden kavels zijn niet mis! Er zit nog een spannende twist aan de veiling, maar hierover laten we jullie nog even in het duister tasten.

Om 19.30 uur draaien we onder het genot van wat lekkers een mooie film voor 12+ jeugd. Uiteraard zijn volwassenen ook welkom.

Wilt u ook een steentje bijdragen aan de veiling? Dan kunt u een 'kavel' aanbieden. De kavels kunnen worden ingeleverd in de doos bij de ingang van de kerk. U kunt denken aan het bakken van een appeltaart, een wasbeurt van de auto, het gras maaien, etc. Een invulformulier voor het aanbieden van een kavel ligt op de tafel bij de ingang van de kerk.

We rekenen op u/jou!

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marlies Averink. Tel. 06 24 15 18 41 of email: marlies-blok@hotmail.com

### **Oppasrooster**

25 maart: Mirjam Wolff, Marilene Vermeer, GeertJan van Deelen

1 april Eerste Paasdag: Jannie Averink, Marije Blok, Joëlle Floor

2 april Tweede Paasdag: Mirjam Budding, Lotte van Voorthuijsen, Marc van Voorthuijsen

8 april: Mariska de Waal, Anne Heenck, Willem van Deelen

### **Uit de pastorie**

Tijdens mijn ziekte bereikten ons veel tekenen van meeleven, waaronder vooral veel kaarten met hartelijke wensen. Wij danken u daarvoor vriendelijk. Wij mogen God erkennen als de milde en goede Gever van nieuwe krachten. Hij overtreft al onze verwachtingen. Als wij met Hem leven komen we nooit beschaamd uit.

Met hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,

Ds. E. Kroon