

Meditatie

Volg mij! (2)

En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. Markus 10:21

We eindigden de vorige meditatie met deze vraag: Is dat ook uw levensvraag: hoe krijg ik vrede in mijn hart? Als je denkt dat je keurig de geboden onderhoudt, wil dat nog niet zeggen dat je vrede in je hart hebt.

Bent u met die vraag wel eens bezig, net als die jongeman, die ook worstelt met vragen van leven en dood. Als u daarmee oprecht worstelt, net als die jongeman, moet u er rekening mee houden, dat Jezus van u houdt. Als u de ware vrede maar bij Hem zoekt. Die rijke jongeman zocht de vrede bij de Heere Jezus. En Jezus had hem lief, zo lezen we in vers 21. Voor liefhebben staat hier het woordje agape. Dat is oprechte liefde, de liefde van het hart. Jezus heeft die jongen van harte lief.

Maar als Hij u liefheeft, moet u er wel rekening mee houden, dat Hij wil aanwijzen waar het bij u aan schort, wat u ontbreekt, wat u nog moet doen om zalig te worden. Dat wilde hij ook bij die rijke jongeman. Jezus zegt (vers 21 b): Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.

Eén ding ontbreekt u. Het is alsof Jezus zegt: u mist één puzzelstukje. Als u dat puzzelstukje gevonden hebt en in uw levenspuzzel gelegd hebt, zult u merken: de puzzel is opgelost en u zult vrede in uw hart hebben. Wat was dat puzzelstukje? Dat puzzelstukje was dat hij bereid moest zijn, zijn rijkdom los te laten, zijn bezittingen te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven, zijn kruis op zich te nemen en Jezus te volgen. Dat is radicale liefde. Dat is radicaal Jezus volgen. En hier raakt Jezus die rijke jonge man precies op zijn pijnplek. Die rijke jongeman denkt: Jezus moet van mijn rijkdom afblijven.

Maar Jezus zegt Hem juist: je moet het loslaten: je vele goederen. Je kunt niet tegelijk een schat in de hemel hebben en een schat op de aarde koesteren. Je moet kiezen!

Het gezicht van de jongeling betreft, hij gaat weg, boos en bedroefd. Hij keert terug naar de leegte van zijn wereldse bezittingen. Hij kon zichzelf niet bevrijden van de oude banden. Hij wilde geen radicaal discipel zijn. Hij gaat selectief te werk.

Hij kiest die verplichtingen die hem wel liggen, en blijft weg van alles wat een offer vraagt. Maar gemeente, Jezus is onze Heere, en Hij vraagt gehoorzaamheid aan Zijn gezag. Wij hebben helemaal niet het recht om kieskeurig te zijn. Christenen hebben een opdracht: te lijken op Christus.

Als u zich voorneemt, om voorgoed weg te lopen, moet u eens zien op Jezus. Jezus keek die rijke jongeman aan en beminde Hem. Jezus wist wat de keuze van die jongeman zou zijn, en dat hij zou kiezen voor zijn goederen. En toch houdt Hij van die jongeman. De Heere kijkt hem met ogen vol ontferming en medelijden. Hij kijkt naar binnen en weet wat er in uw hart omgaat. In Zijn ogen staat geen afwijzing, maar gunning en liefde. Hij gunt u nog steeds Zijn liefde. Maar Hij vraagt u wel om een offer. Neem je kruis op en volg Mij! Had hij maar

opnieuw voor Jezus geknield en beleden: Heere, het is onmogelijk, ik kàn niet, ik zit eraan vast, ik ben verslaafd. Maar hij deed het ergste wat hij doen kon; hij ging bedroefd weg. Dat ene, zijn grondbezit, was hem meer waard dan de liefde van Jezus.

En nu nog naar onszelf. Wat is uw blinde vlek, wat is uw boezemzonde? Bij die rijke jonge man was het zijn grondbezit. Maar wat wil u koste wat kost vasthouden. Uw geld, uw maatschappelijke of kerkelijke positie, uw pensioen, uw inkomen, uw vroomheid of eigengerechtigheid, uw volle kledingkasten, uw vele ruim bemeten borrels of flessen bier? Er zijn duizend zaken te noemen, waar we zoveel in kunnen zien, dat ze voor ons tot zonde worden. Zoekt u werkelijk vrede voor uw hart, dan zult u voluit moeten kiezen voor Jezus. En zult u moeten sterven aan uw boezemzonde, sterven aan uw zelf.

En daarom betekent: "neem je kruis op en volg Mij" een bereidwilligheid om te sterven (aan jezelf) om Jezus te kunnen volgen.

Dit wordt bedoeld met: "sterven aan jezelf", het is een oproep om je volledig en totaal over te geven aan Hem!

Toewijding aan Jezus betekent dagelijks je kruis op nemen en Hem volgen! Het kruisigen van je eigen verlangens, dromen, eigendommen, en je eigen ik, en misschien zelfs het verliezen van je eigen leven! Alleen als je bereid bent om dagelijks je kruis op te nemen mag je jezelf Zijn discipel noemen. Maar het is het absoluut waard! En dan mag je ook discipel zijn met alle beloften en voorrechten die bij dat discipelschap horen. Wat een rijkdom is het als je door te volgen aan Jezus verbonden bent. Dan geeft Hij uit de hemel alles wat nodig is, uit Zijn volle rijkdom. Dan wordt het een waar evangelisch volgen.

Ds. E. Kroon

Erediensten

Zondag 17 juni

10.00 uur

Prop. G.F. Willemsen, Veenendaal

Psalm 105 : 15

18.30 uur

Ds. H.M. Burggraaf, Wekerom

Psalm 126 : 1

Diaconale collecte: voedselbank regio Nijmegen (betreft ook Overbetuwe)

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

Zondag 24 juni

10.00 uur

Prop. J. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland

Psalm 136 : 11

18.30 uur

Ds. P. den Admirant, Apeldoorn

Psalm 114 : 1

Diaconale collecte: nood in eigen gemeente

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

Zondag 1 juli

10.00 uur

Ds. J. de Vree, Achterberg

Psalm 106 : 7

18.30 uur

Ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Psalm 23 : 2

Diaconale collecte: Open Doors

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

Graag aangepaste tijden vet drukken, dan vallen deze mij ook sneller op!

Algemene berichten

Gemeentelijk nieuws

Rondom de diensten

In de morgendienst van afgelopen zondag mocht onze oud-predikant, Ds. J. van Beelen, het Heilig Avondmaal bedienen. We hopen dat deze dienst velen tot zegen is geweest; omdat de Heere overkwam onder de Avondmaalsbediening of, als we niet aangingen, omdat we een verlangen kregen om ook gemeenschap met Hem te mogen ervaren, of anderszins. De Heere kent onze harten, Hij weet wat nodig is in ons leven. Laten we ons dan aan Zijn leiding toevertrouwen, de teugels van ons leven aan Hem overgeven, voor het eerst maar ook steeds weer opnieuw.

Het was in de week voorafgaand aan de Avondmaalszondag nog onzeker of ds. Van Beelen wel zou kunnen voorgaan omdat zijn moeder ernstig ziek was en het duidelijk was dat ze spoedig zou sterven. Ze is die week ook overleden, op dinsdag 5 juni. We willen ook op deze plaats de familie van harte condoleren met haar heengaan. Zo kwam er verdriet in de familie, maar, zo mochten we van ds. Van Beelen horen, van haar geldt dat ze haar wens heeft verkregen. Wat maakt dat toch een ontzaglijk verschil! Ds. Van Beelen gaf aan graag de dienst van zondagmorgen zelf te verzorgen. Om hem wat te ontlasten is gezocht naar een vervanger voor de avonddienst, die we vonden in ds. J. Belder en die we erkentelijk zijn voor deze broederdienst.

Zieken

Mevr. J.J. Gerritsen – Breunisse, Nijburgsestraat 8, moet een flinke knieoperatie ondergaan. De operatie staat gepland voor donderdag 21 juni en ze zal naar verwachting een kleine week in het ziekenhuis moeten verblijven. Deze ingreep zal tijdelijk de mogelijkheden beperken om de longkanker te behandelen met medicijnen wat ook de nodige zorgen met zich meebrengt. We wensen u toe dat u mag schuilen bij Hem Die tot een rots, een veilige vesting wil wezen voor allen die het van Hem verwachten (Psalm 62).

Wij wensen ook de heer J. Verburgt, IJsbout 19, 6671HA Zetten, Gods troostende nabijheid toe in zijn ernstige ziekte, bij afnemende krachten. Wat is het een buitengewoon voorrecht als wij met de dichter van psalm 23 mogen zingen:

De God des heils wil mij ten Herder wezen;

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,

Aan d' oever van zeer stille waat'ren leiden.

Hij sterkt mijn ziel, richt om Zijn Naam, mijn treden

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

Jarigen

Deo volente wordt mw. D.J. Jaspersen-ter Maaten 88 jaar op 14 juni 2018. Haar adres is Nijburgsestraat 45, 6668 AZ Randwijk.

Op diezelfde datum wordt dhr. G. Goedvriend 73 jaar. Zijn adres is Kerkstraat 31, 6668 AP Randwijk.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Wat een voorrecht is het als wij met hart zingen wat wij vinden in psalm 25 : 6:

*Wie heeft lust den HEER' te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet;
't Goed dat nimmermeer vergaat
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.*

Huwelijksjubileum 25 jaar

Dhr. H.J. Mauritz en mw. W. Mauritz-van Wijk, Achterstraat 12 6668AA Randwijk mogen op 14 juni gedenken 25 jaar te zijn getrouwd. Wat een goedheid van onze God. Wat een zegeningen. We hopen dat u de zegeningen zult tellen, één voor één. Bovenal dat u met hart en leven geheel al mag leven van de Bron van levend water, Jezus Christus. We hopen dat u samen met het gezin een zeer gezegende en fijne dag mag hebben.

Zing met Psalm 33 : 10:

*Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Die naam zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader
Milde Zegenader;
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.*

Huwelijksjubileum 50 jaar

Maar liefst 50 jaar gehuwd zijn Dhr. en Mw. G. Looijen-Van de Kamp, Randwijkse Rijndijk 26, 6668LM Randwijk. Op 28 juni 1968 gaven zij elkaar het jawoord. Dat betekent dat zij op D.V. 28 juni a.s. hun 50-jarig huwelijk mogen vieren. Welk een groot voorrecht is het als wij daarbij mogen zien op Gods onverdiende zegeningen. En mogen zien op Gods trouw en standvastigheid. Hij is de grote Gever van alle goeds. Op kwade en goede dagen blijft Hij altijd Dezelfde. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe met het gezin en allen die bij u horen.

*Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen;
Die God is onze zaligheid.
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt uit goedheid zonder peil;
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,*

*Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.*

Bericht uit de Jeugdraad

Het winterseizoen 2017-2018 ligt al weer een aantal weken achter ons. Hoog tijd voor een bericht uit de Jeugdraad.

Allereerst willen we alle leidinggevendenden van clubs en JV hartelijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. We hopen dat het, naast de energie die het kost, ook energie heeft gegeven om met de kinderen en jeugd bezig te zijn rond Gods Woord. Het is ons blijvend gebed dat God met Zijn Heilige Geest in de harten van onze kinderen en jongeren wil werken en ook ons wil toerusten voor dit mooie werk!

De Jeugdraad is dit seizoen wat veranderd van bezetting. Helaas hebben we de laatste vergadering afscheid genomen van Harry van Voorthuijsen. We bedanken hem nogmaals voor zijn bijdrage die, mede door zijn studie tot jongerenwerker, heel zinvol was. Vanaf januari is Alettina van Rijswijk erbij gekomen en de laatste vergadering mochten we ook Ilse Sterk en Klaas Jan Averink begroeten. Hartelijk welkom! We bedanken ook Diane Roesink voor het administratieve werk van de afgelopen jaren! Fijn dat dit altijd zo nauwkeurig op orde was! We zijn heel bij dat Henriëtte van Voorthuijsen dit werk wil overnemen!

De laatste tijd misten we onze dominee rond de tafel. We wensen hem een spoedig herstel toe!

Het is ons verlangen om met de vergaderingen tot activiteiten te komen waarbij we de kinderen en jongeren als het ware bij de Heere Jezus brengen. Zodat ze mogen ontdekken wie Hij voor hen wil zijn en Zijn zegen mogen ontvangen. Bidt en denkt u, als gemeente, hierin met ons mee? U kunt ons altijd aanspreken met vragen en/of opmerkingen.

Voor het nieuwe seizoen geven we vast door dat op maandag 17 september DV de toerustingsavond voor de leidinggevendenden is gepland. Het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 september DV zal het startweekend zijn van het winterwerk. Schrijf deze data vast in uw/jouw agenda. T.z.t. krijgt u/jij nog een uitnodiging en uitleg over het programma.

Hartelijke groet, namens de Jeugdraad,

Klaasjan Averink, Ds. Kroon, Alettina van Rijswijk, Ilse Sterk, Mariska van Voorthuijsen, Chiel de Waal, Joke de Waal

Vrouwenvereniging Monica 65 jaar

Op zondag 17 juni is het 65 jaar geleden dat onze vrouwenvereniging werd opgericht. We zijn dankbaar dat we als vereniging al zoveel jaren rondom een geopende Bijbel bij elkaar mochten komen! Dankbaar ook voor de zegeningen die God ons hierin gegeven heeft.

Tijdens een gezellige zomerontmoeting op 16 juni willen we hier graag bij stilstaan. Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Graag tot ziens!

Vorming en Toerusting

Ook in het nieuwe seizoen willen we weer werken met een jaarthema. Voor seizoen 2018-2019 is gekozen voor het thema 'Geloof en Werk'; een praktisch thema dat we op verschillende manieren willen verbinden met ons eigen, dagelijks leven. Op een later moment zullen we verder toelichten hoe we aan de slag willen gaan met dit thema. Nu willen we alvast melden dat we evenals de voorgaande twee jaren willen starten met een

gemeenteavond waarop een spreker het thema voor ons inleidt en we aan de hand van vragen willen doorspreken over de inleiding. Deze gemeenteavond is gepland op donderdag 4 oktober en we hopen dan dhr. P. Schalk, directeur van de RMU en eerste-kamerlid voor de SGP, als spreker te verwelkomen. Als u deze datum nu alvast in uw agenda zet dan wordt de kans kleiner dat u deze avond zou moeten missen!

Financieel overzicht mei 2018

Instandhouding eredienst	€ 682,22
Onderhoud pastorie	€ 651,81
Verjaardag fonds	€ 34,50
Totaal	€ 1368,53

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Diaconie

De diaconie heeft tegenwoordig een eigen emailadres. Dat ziet u hieronder weergegeven. Met de tijd zal dit adres ook opgenomen worden in het jaargidsje van de kerk.

diaconie@hervormde-gemeente-randwijk.nl

Oppasrooster

17 juni Corianne Nijburg, Marilene Vermeer, GeertJan van Deelen

24 juni Elize Kemp, Marije Blok, Joëlle Floor

1 juli Ellen Floor, Lotte van Voorthuijsen, Marc van Voorthuijsen

8 juli Mirjam Wolff, Anne Heenck, Willem van Deelen

Oproep i.v.m. nieuwe oppasrooster

Voordat ik binnenkort weer een oppasrooster ga maken voor het komende halfjaar (augustus-december 2018) wil ik graag iedereen de gelegenheid geven zich aan- of af te melden als vrijwillig(st)er bij het oppassen op de kleine kinderen in de Voorhof tijdens de morgendiensten in de kerk.

Wil je graag meedraaien in het oppasrooster (jongeren vanaf 12 jaar) en heb je je nog niet aangemeld, geef of mail dit dan even aan mij door.

Wil je stoppen met oppassen in de Voorhof en heb je dit nog niet aan mij doorgegeven, wil je dit dan alsnog doen?

Alvast hartelijk bedankt!

Vriendelijke groet,

Jannie Averink (tel. 491132; jj.averink@kpnplanet.nl)

Uit de pastorie

Wij danken u hartelijk voor het meeleven, zoals voor de vele kaarten met welgemeende wensen en Bijbelteksten.

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,

Ds. E. Kroon