

Erediensten

Zondag 8 juli

10.00 uur

Ds. J.A. van der Velden, IJsselmuiden

Psalm 34 : 1

18.30 uur

Prof. Dr. M.J. Paul

Psalm 34 : 2

Diaconale collecte: Bond tegen het vloeken

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud orgel

Zondag 15 juli

10.00 uur

Dr. J. van Beelen, Veenendaal

Psalm 78 : 3

18.30 uur

Ds. H. Roseboom, Kesteren

Psalm 107 : 15

Diaconale collecte: Stichting De Ondergrondse Kerk

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud orgel

Zondag 22 juli

10.00 uur

Ds. n.n.b.

Psalm 81 : 12

18.30 uur

Ds. M. Noorderijk, Zetten.

Psalm 122 : 3

Diaconale collecte: Messias Belijdende Joden

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud orgel

Algemene berichten

Herstart CZC Randwijk

Na een aantal jaren afwezigheid wordt deze zomer de CZC weer georganiseerd in Randwijk. Dat doen we dit jaar in een tent op het grasveld achter de kerk. Het wordt gehouden op 15,16 en 17 augustus, alle avonden vanaf 19:30 uur. Het thema is dit jaar: 'Weet je het zeker?!'. We nodigen een boeiende spreker uit om hier met ons over na te denken en verder gaan we veel spellen doen en zorgen voor gezellige avonden. We proberen de avonden rond 21:30 af te ronden, maar dan hoef je nog niet per sé naar huis, want we zorgen iedere avond voor een kampvuur!

Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom. Neem gerust ook klasgenoten en vrienden mee!

Gemeentelijk nieuws

Jarigen

Op 8 juli wordt mw. A.W. Hofs-Breukelaar 81 jaar. Zij woont op de Hyacintenstraat 23 a 2, 6666 BR Heteren.

Op 20 juli wordt 85 jaar: mw. M.J.W. van den Berg-van den Brink, Erfstraat 2, 6668 AE Randwijk.

Op 21 juli wordt 85 jaar: mw. A.C. Jaspersen-van Liere, Nijburgsestraat 23, 6668 AX Randwijk.

Voor allen een goede en gezegende dag gewenst. De Heere geve u een goede tijd in Zijn nabijheid. Hoe groot is het als we met psalm 135 vers 2 mogen zingen:

God is goed; looft Hem te zaâm

Met gezang en snarenspeel;

Prijst Zijn liefelijken naam;

Want de HEER' heeft Israël

Zich ten eigendom geschikt;

Jakob door Zijn heil verkwikt.

Huwelijksjubilea

Het echtpaar G.K. Gerritsen-J.A.M. van Gaalen, Oranjehof 6, 6668 AD Randwijk, gedenkt op 15 juli dat ze 25 jaar getrouwd zijn. De Heere heeft hen samen goede jaren gegeven. Lief en leed zijn beide langsgelopen. Moge de Heere van het leven jullie nog vele jaren in dit leven geven en voor daarna ook eeuwig leven. Op dit laatste komt het toch aan, dat we Christus kennen, die de bron des levens is. Hem te kennen is het eeuwige leven. Nu al! Heb samen met het hele gezin een goede dag. Geniet ervan, en vergeet daarbij niet de Heere te danken.

We hopen dat psalm 111 vers 2 in jullie hart leeft:

Des Heeren werken zijn zeer groot;

Wie ooit daarin zijn lust genoot,

Geniet die ijd'rig en bestendig;

Zijn doen is enkel majesteit,

Aanbiddelijke heerlijkheid,

En Zijn gerechtigheid onendig.

Zieken

Wij danken de Heere, dat Mw. Gerritsen, Nijburgsestraat 8a, na een geslaagde operatie aan de knie weer thuis mocht komen.

Ook de kleine Luca Wolff mocht na een korte periode uit het ziekenhuis terugkeren.

Wij denken ook aan de heer J. Verburgt, Ijsbout 19, 6671 HA Zetten, die zeer ernstig ziek is.

Als wij het eigendom zijn van Christus, mogen we met psalm 89 vers 1 eeuwig zingen van Gods goedertierenheden.

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;

Uw waarheid t'allen tijd vermelden door mijn reên;

Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,

*Naar Uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uw trouw ooit wank'len of bezwijken.*

Doop

In de morgendienst van zondag 1 juli werd door ds. De Vree de doop bediend aan Luca Hendrik Johannes (Luca), zoontje van Pieter en Mirjam Wolff. De de tekst voor de preek was Psalm 139: 24b. Pieter en Mirjam gaven aan blij verrast te zijn door de vele kaarten die ze uit de gemeente kregen na de geboorte van Luca.

Koffiedrinken

Tijd om elkaar even te spreken en te ontmoeten....

We mogen terugkijken op zonnige en gezellige ontmoetingen, maar ook uitkijken naar een vakantieperiode.

Opnieuw willen we u/jou uitnodigen om op DV zondagmorgen 8 juli (wederom) een kopje koffie/thee of fris te blijven drinken na de dienst bij de ingang van de kerk.

Groeten, Chiel en Mariska.

Afscheid

Zoals bij de meesten van ons inmiddels al wel bekend zal zijn gaan Harry en Gerjo van Voorthuysen-van Ballegooijen, met hun kinderen Freek, Eline, Marc en Hannah, ons verlaten vanwege hun verhuizing naar Nijkerk. Een gezin met een lange, actieve geschiedenis in onze gemeente vertrekt! We danken jullie hartelijk voor alle inzet in de afgelopen jaren en we wensen jullie allen een goede, gezegende tijd in Nijkerk toe. De verhuizing vindt plaats in de vakantie en daarom kunt u na de dienst van zondagmorgen 8 juli persoonlijk afscheid van hen nemen.

Verhuizingen

Twee verhuizingen naar wat vroeger één huis was, namelijk de woning van wijlen 'tante Jenny', die in opdracht van de kerkrentmeesters zo keurig netjes tot twee woningen is verbouwd. Op de Julianastraat 27 woont nu Jeantine Timmer-Vink met haar dochter Lieke, op nummer 27a wonen Klaas-Jan en Marlies Averink.

Wij wensen jullie Gods rijke zegen toe in jullie nieuwe woning.

Nieuwe leden

Overgekomen vanuit de hersteld hervormde gemeente te Andelst-Zetten e.o., de heer E.J. Mulder en mevr. W.J. Mulder-van den Brink met hun kinderen Justin en Roan. Het gezin Mulder woont aan de Hoeve 4 in Herveld. We heten hen hartelijk welkom in onze gemeente en hopen dat ze een gezegende tijd in ons midden mogen hebben.

Zomerfeestdag KVBC - Zoek het uit!

Op woensdag 15 augustus zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom bij de zomerfeestdag. Het thema van deze dag is 'Jezus redt'. Samen met jullie willen we graag knutselen, proefjes doen, zingen en naar een Bijbelverhaal luisteren. We zouden het ook heel gaaf vinden als jullie vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp meenemen. De inloop is

vanaf 9.30 tot 10.00 uur. En om 15.00 uur is het programma afgelopen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Aan de volwassenen uit de gemeente willen we vragen of u/jij tijd hebt om te helpen op deze dag. Van knutselen tot koffie schenken, alle hulp is welkom. Graag horen we dan van jullie.

We zien er naar uit om deze dag met jullie samen te zijn. Neemt u/jij ook deze dag mee in het gebed?

Het team van de KVBC: Alettina van Rijswijk, Gertina Helweg, Dieneke Blok, Marije Blok, Elize Kemp

CZC

Op 15,16 en 17 augustus wordt er CZC georganiseerd voor alle jongeren vanaf 12 jaar. De avonden beginnen om 19:30 en worden gehouden op het grasveld achter de kerk. Zie voor meer informatie het bericht onder de Algemene Berichten.

Een hartelijke groet uit Osijek, Kroatie

We krijgen regelmatig een kaart met een groet, dat doet ons goed. 65 jaar vrouwenvereniging bijvoorbeeld, wat een mijlpaal! En de school had ook een speciale viering. Hierbij een bericht van ons:

Drie momenten die ons in de afgelopen weken hebben bemoedigd dat we op de juiste plek zijn:

Samen met het Bijbelvertaalteam in het Zuiden van Hongarije is de draad weer opgepakt nadat Nori, een collega een wat langere periode ertussenuit is geweest. Jelle zal nauw samen werken met Nori en de Bijbelvertaling waaraan wordt gewerkt is een brug naar andere Bayash talen voor de Roma.

Eerder deze week reden we een Romadorp in om het huisje en de tuin te zien, waar Slobodan zijn houtbewerkingswerkplaats zal beginnen. Dit is een fantastisch project omdat we erop aansturen dat dit voor Slobodan en zijn gezin inkomsten gaat opleveren. Ons doel is om de lokale werkers meer zelfvoorzienend te maken op de lange termijn. Het is prachtig en bemoedigend om dit langzaam te zien ontwikkelen.

Terwijl we in het Romadorp reden, kwamen we onverwacht de Romapastor Djenot tegen. Zijn vrouw Biljana heeft een tweede kinderboek geschreven. Dat was net die morgen binnengekomen. Maanden van hard werken zitten daarin. Mooi om te zien hoe iemand die jaren op de straat leefde, zich ontwikkelt tot een vrouw met een boodschap. Bijzonder! Om dit met een paar woorden samen te vatten: Gemeenschap, werken met Roma en niet-Roma. Op naar zelfvoorzienend. Bijenhoning. Tuinieren. Voeten in de modder. Hoop voor de toekomst.

Maar om ons als gezin op onze plek te houden: De schoolkosten komen eraan! Helpt u ons alstublieft de winter door, zodat dit mooie werk door kan blijven gaan. We zijn dankbaar voor de steun, maar voor het komende jaar hebben we nog 20 mensen extra nodig die ons voor 1 euro per dag steunen. Wilt u een van de 20 zijn? Dan kunnen we -zorgeloos- ons werk doen. Hier kunt u zien hoe u ons kunt steunen: Levenstekens.nl. Ellen van Maanen en Jan van Voorthuijsen zitten in ons achterbancomité en helpen u graag! Dus schiet ze maar even aan. Hartelijk dank voor uw steun en begrip! De Heere zegene u en uw gaven.

Hartelijke groeten, van Jelle, Janneke, Marijke, Judith, Femke en Laurens Huisman.

Geslaagd

Het is alweer enige weken geleden, maar we hadden in het kerkblad nog niet vermeld, dat er verscheidene van onze jongeren zijn geslaagd en nu het gewenste diploma op zak hebben. Nu een volgende stap... Doe die stap niet zonder de Heere te bidden om raad. Hij wil er om gebeden zijn... Ken de Heere in al je wegen en Hij zal je paden rechtmaken.

Oppasrooster

8 juli Mirjam Wolff, Anne Heenck, Willem van Deelen

15 juli Jannie Averink, Yannick de Waal, Anneloes Kalisvaart

22 juli Mirjam Budding, Marilene Vermeer, Geertjan van Deelen

29 juli Mariska de Waal, Marije Blok, Joëlle Floor

5 augustus Jorieke Verwoert, Lotte van Voorthuijsen, Marc van Voorthuijsen

12 augustus Gerieke Averink, Anne Heenck, Willem van Deelen

Uit de pastorie

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,

Ds. E. Kroon