

Erediensten

Zondag 29 juli

10.00 uur

Dienst des Woords

Psalm 122 : 1

18.30 uur

Ds. J.E. de Groot, Ede

Psalm 68 : 3

Diaconale collecte: nood in eigen gemeente

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud orgel

Zondag 5 augustus

10.00 uur

Dienst des Woords

Psalm 100 : 1

18.30 uur

Ds. A. Prins, Vriezenveen

Psalm 111 : 5

Diaconale collecte: Stichting De Hoop in Dordrecht

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud pastorie

Zondag 12 augustus

10.00 uur

Ds. T. Cammeraat, Veenendaal

Psalm 145 : 4

18.30 uur

Prop. A. Langeweg, Hoevelaken

Psalm 3 : 2

Diaconale collecte: GZB Zomercollecte (gemeentestichting Europa)

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud pastorie

Graag aangepaste tijden vet drukken, dan vallen deze mij ook sneller op!

Algemene berichten

Afzien of uitzien – jouw leven in de eindtijd

Als christenen staan we midden in de eindtijd. Maar, zien we eigenlijk wel dat we in de eindtijd leven? Is ons leven vol verwachting? Of is het misschien meer een afzien? Duidelijk is in ieder geval: een actueel inhoudelijk thema, met veel praktische spitsen. Naast de hoofdlesing, die gehouden wordt door prof. dr. J. Hoek, zijn er 's ochtends ook twee scherpe pitches. In het middagedeelte diepen we het thema met elkaar uit in interessante workshops.

Er is keuze uit de volgende 4 workshops: 'Napraten over de lezing', 'Leven volgens Benedictus', 'Israël in de eindtijd' en 'wat zegt Openbaring?'. Verdere medewerking wordt verleend door o.a. Ds. B. Haverkamp (workshop en pitch), Ds. H. R. van den Kamp (workshop), Sjors van der Kraan (workshop en pitch) en Lennard van Prooijen (muziek). De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 8 september 2018

Tijd: 10.00-17.00

Locatie: Het Bakken, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Gemeentelijk nieuws

Zieken

We denken aan dhr. J. Verburgt, Ijsbout 19, 6671 HA Zetten, in zijn ernstige ziekte. We denken ook aan dhr. J. Reen, Margrietstraat 14, 6671 ZS Zetten, die een ernstig bericht gekregen heeft van de dokter. Bij het schrijven van het kerkblad is de uitslag van verder onderzoek en de mogelijkheden van behandeling nog niet bekend. We bidden of beide broeders, met hun vrouwen, de toevlucht mogen nemen tot de God des hemels en met psalm 62 : 1 en 5 mogen zingen:

*Mijn ziel is immers stil tot God,
Van Hem wacht ik een heilrijk lot,
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.*

*In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer,
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart.
God is een toevlucht t' allen tijden.*

Meeleven

We leven mee met fam. Heenck, Kerklaan 17, 4043 ME Opheusden, nu de oude moeder van dhr. Heenck overleden is.

Huwelijksjubileum

Veertig jaar getrouwd zijn op 10 augustus 2018 dhr. en mw. G.J.M. Roesink-G.A. Doeze Jager. Achterom kijkend worden 40 jaren vaak ervaren als een zucht. De jaren zijn zo voorbij. Dat geeft een stukje ernst aan het leven. Wij worden straks voor de HEERE geroepen. Tegelijkertijd mogen we elke dag ervaren als een geschenk van God. Wij hopen dat u uw 40 jarig huwelijksjubileum zo mag zien: als een onverdiend geschenk uit de hemel. Heb samen met het gezin een fijne en gezegende dag. Zoek het ook deze dag bij de Heere Jezus Christus. Door Hem wil God u dag aan dag overladen met Zijn gunstbewijzen.

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons dag aan dag

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil.

Hij schenkt uit goedheid zonder peil

Ons 't eeuwig, zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood

Zelfs bij het naad'ren van de dood

Volkomen uitkomst geven

Groet van fam. H.C. van Voorthuijsen

Geliefde vrienden van de Hervormde gemeente van Randwijk, als jullie dit lezen zijn wij inmiddels verhuisd naar een tijdelijke woning (pastorie Hervormde gemeente) in Nijkerk. Na 46 jaar (voor Harry) en bijna 25 jaar (Gerjo) zijn wij een nieuwe weg ingeslagen. Wij laten hier vele herinneringen, familie en vrienden achter. Al die jaren lief en leed gedeeld. Hoewel de laatste weken moeilijk waren vanwege het afscheid nemen en omdat alles steeds definitiever werd, geloven wij dat deze stap in ons leven toch de juiste is. Dat wil zeggen dat deze stap is gemaakt in worstelen en bidden, vragend naar Zijn weg en luisterend naar Zijn stem. Vaak zijn ook de bekende woorden uit Genesis 12 voorbij gekomen: "De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal". We geloven dat God ook met óns mee zal gaan.

Hoewel we niet naar de andere kant van de wereld verhuisd zijn, lopen onze levenspaden niet meer samen en zullen wij elkaar veel minder vaak ontmoeten. Maar jullie blijven altijd welkom in huize Voorthuijsen maar dan in Nijkerk. Ons tijdelijke adres is: Frieswijkstraat 30, 3862 BL Nijkerk. Per december hopen we naar onze eigen woning te verhuizen: De Boomgaard 53, 3861 TB Nijkerk.

Wij danken jullie hartelijk voor de mooie tijd, voor de lieve woorden, berichten, bezoeken. Wat de toekomst ook brengt, Randwijk zal in ons hart blijven. Wij bidden jullie Gods zegen toe en groei voor de gemeente. Houd elkaar vast en zie om naar elkaar.

Hartelijke groet van de fam. H.C van Voorthuysen: Harry, Gerjo, Freek, Eline & Gerwin, Marc en Hannah

Financieel overzicht juni 2018

Instandhouding eredienst	€ 594,10
Onderhoud Voorhof	€ 570,70
Kerktelefoonbusjes	€ 189,93
Verjaardag fonds	€ <u>94,75</u>
Totaal	€ 1449,48

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Oppasrooster

29 juli Mariska de Waal, Marije Blok, Joëlle Floor

5 augustus Jorieke Verwoert, Lotte van Voorthuysen, Marc van Voorthuysen

12 augustus Gerieke Averink, Anne Heenck, Willem van Deelen

19 augustus Corianne Nijburg, Yannick de Waal, Anneloes Kalisvaart

26 augustus Elize Kemp, Marilene Vermeer, Geertjan van Deelen

Uit de pastorie

Zoals u wel gehoord zult hebben, wil het met mijn gezondheid nog niet erg vlotten. We mogen de vele gebeden en al het meeleven van de gemeente opmerken. Heel veel dank daarvoor. Ons gebed is of de Heere de vele gebeden en zuchten wil verhoren.

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,

Ds. E. Kroon