

Meditatie

Zo de HEERE het huis niet bouwt, ... (Psalm 127)

Voor de meesten van ons is de vakantie inmiddels voorbij. Voor hen die in het arbeidsproces zijn betrokken waren er, na een jaar werken, enkele weken rust. Maar die rust is nu voorbij en we stropen de mouwen op om er weer goed tegenaan te gaan. Vakantie is rust en na de vakantie is het gedaan met de rust. Toch? Het is echter de vraag of dit een manier van spreken, van denken is, die in lijn is met hoe de Bijbel over deze zaken spreekt. Kunnen we rust en druk zijn met ons werk wel zo scheiden als ik zo even suggereerde? Psalm 127 lijkt in ieder geval een kanttekening te plaatsen bij dat opstropen van onze mouwen.

De vraag die in deze psalm aan de orde komt is hoe ons werk vrucht draagt. En dan lezen we over drie soorten activiteiten: het bouwen van een huis, het waken over een stad en haar bevolking, en het opbouwen van een gezin. Drie heel diverse beelden die aangeven dat voor alle menselijke activiteit, voor alle levenssferen, hetzelfde geldt: alleen de zorg en de zegen van de HEERE kan leiden tot de gewenste uitkomst. Deze psalm is gedicht door Salomo, die de tempel van de HEERE mocht bouwen. Hij realiseerde zich: hoe mooi en indrukwekkend deze tempel ook is, als de HEERE er niet Zijn intrek in wil nemen is al ons bouwen tevergeefs geweest, is het uiteindelijk slechts een lege ruimte. En zo waarschuwt hij de gelovigen in Israël in zijn dagen en ook de gemeente van nu: zo is het nog met alles wat we in eigen kracht doen; dat levert uiteindelijk niets op, draagt geen vrucht, is tevergeefs. En dat is een verontrustende gedachte. De mogelijkheid dat ik een leven lang druk kan zijn, kan zwoegen, met heel verantwoord werk bezig kan zijn, terwijl dat ten diepste toch geen blijvende waarde oplevert, vruchteloos kan blijven.

Het stadswapen van de Schotse stad Edinburgh heeft als wapenspreuk: Nisi Dominus Frustra. Een Latijnse spreuk die betekent: zonder God tevergeefs. In die Latijnse spreuk horen we het woord 'frustratie/frustrerend'. Werk dat zonder God wordt gedaan kan frustrerend zijn. Dat zit in het feit dat als je het alleen van jezelf moet hebben dat je je dan teveel kunt vastbijten in je werken en er zo veel je identiteit aan gaat ontnemen. Dan kunnen we iets krampachtigs, verbetens krijgen en snel gefrustreerd raken als het niet loopt zoals we hoopten, of we worden trots, zelfingenomen als het juist wel lukt.

Maar in deze psalm gaat het ook over een andere manier van leven, een die wel vruchtbaar is en blijvende waarde oplevert. In vers 2 lezen we dat de HEERE het Zijn beminden als in de slaap geeft. De HEERE brengt het huis tot z'n voltooiing, Hij beschermt de stad, Hij geeft de kinderezegen en bouwt zo de gezinnen en het volk. Bij deze manier van leven is er het besef dat de HEERE het eigenlijke werk doet. Dat ik mag planten en water geven, maar dat de wasdom, de groei van Hem is.

Overigens kun je de grondtekst hier ook zo lezen dat de HEERE Zijn beminden slaap geeft. En dat past ook bij de boodschap van deze psalm; dat de vrucht van ons werk, het eigenlijke doel van ons werk niet van ons afhangt. En dat is een heel bevrijdende wetenschap die de stress en de jacht uit ons leven, uit ons werk kan halen, waardoor er ontspanning, rust en bescheidenheid voor in de plaats kan komen. Zoals die boer in de gelijkenis die Jezus vertelde: hij heeft geplougd en gezaaid en gaat dan slapen. En terwijl hij slaapt gaat het gezaaide groeien.

De dichter van deze psalm had twee namen gekregen. Salomo, wat betekent 'zoon van de vrede' en verwijst naar het werk dat hij mag doen voor de HEERE: geen oorlogen voeren maar de tempel van de HEERE bouwen, waar Hij wil wonen bij Zijn volk. Zijn tweede naam is Jedidja, 'bemінде des HEEREN', en die naam verwijst veel meer naar het werk van de HEERE voor hem. Je zou kunnen zeggen: Salomo gaat meer over de buitenkant, wat zichtbaar is, Jedidja gaat over de binnenkant, het hart. En als Jedidja had deze koning om wijsheid gevraagd bij het begin van zijn koningschap, in het besef dat hij in eigen kracht het volk niet zou kunnen leiden. En hij had vervolgens ook ervaren dat de HEERE het hem in de slaap gaf. Jedidja, de binnenkant, het hart dat zijn vertrouwen op God stelde, was het eigenlijke geheim van z'n leven. Maar uit de Bijbel weten we dat in het latere deel van z'n leven de Jedidja steeds minder ruimte kreeg en Salomo steeds meer een eigen koers ging varen. Veel vreemde vrouwen met hun afgoden doen intrede in z'n leven met alle gevolgen van dien voor hemzelf, zijn nageslacht en het volk. Salomo zal nog vaak hebben gedacht aan de woorden van deze psalm. Als Jedidja de ruimte niet krijgt, doet Salomo uiteindelijk alles voor niets. Over dat inzicht lezen we in het boek Prediker ook het nodige.

W.J. Blok

Erediensten

Zondag 16 september 2018

10.00 uur

Prop. J. G. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland

Psalm 25: 2

18.30 uur

Ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken

Psalm 149: 1

Diaconale collecte: Woord en Daad

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

Zondag 23 september 2018

10.00 uur

Prop. A. Vonk Noordegraaf, Veenendaal

Psalm Psalm 81: 11

18.30 uur

Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Psalm 143: 10

Diaconale collecte: Stichting Gave

Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

Algemene berichten

Gemeentelijk nieuws

Zieken

Ds. Kroon verblijft doordeweeks nog in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem voor behandeling van zijn depressieve klachten. Dhr. J. Reen, Margrietstraat 14, 6671 ZS Zetten, krijgt binnenkort uitslag van onderzoek naar het effect van de chemokuren. We noemen opnieuw dhr. J. Verburgt, IJsbout 19, 6671 HA Zetten, die heel zwak is, al mag hij af en toe ook een betere dag beleven. We gedenken hen en allen die bij hen horen in onze gebeden. En daarbij denken we ook aan allen die thuis met de gevolgen van chronische ziekte te maken hebben.

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?

Waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;

Menigwerf heeft Hij uw druk

Doen verand'ren in geluk;

Hoop op Hem, sla 't oog naar boven;

Ik zal God, mijn God, nog loven. (ps. 42: 7)

Welkom

Bart en Mariëlle Bor zijn verhuisd vanuit Zetten naar Kerkstraat 19 in Randwijk. Ze hebben aangegeven zich te willen aansluiten bij onze gemeente en zijn inmiddels overgeschreven. Bart en Mariëlle, van harte welkom; we wensen jullie een goede, gezegende tijd toe in Randwijk!

Vrouwenvereniging Monica

Dinsdag 25 september is weer onze eerste verenigingsavond! Het jaarthema voor het komende seizoen is: Horen en spreken. We staan hierbij stil aan de hand van een serie Bijbelstudies van prof. dr. J. Hoek over het leven van de profeet Jeremia. We bespreken deze avond Bijbelstudie 1 (Roeping en bemoediging) uit het juninummer van De Hervormde Vrouw. Het zou fijn zijn als u in de gelegenheid bent om zowel deze Bijbelstudie als ook de inleiding op de Bijbelstudie (mei nr.) alvast thuis door te nemen. De inleiding geeft veel zinvolle informatie over Jeremia.

We beginnen zoals altijd om 20.00 uur, maar vanaf 19.50 is iedereen van harte welkom voor koffie/thee met koek...neem gerust iemand mee als gast! We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten.

De bondsdag van de Hervormde Vrouwenbond is op donderdag 27 september om 10.15 uur in de Veluwehal in Barneveld. Verdere informatie over thema en sprekers kunt u vinden op de poster in de hal van de kerk.

Solidariteitskas

In week 40, begin oktober, zult u het verzoek tot betaling van uw bijdrage voor de zogeheten Solidariteitskas ontvangen. Van ieder belijdend lid wordt € 10,00 gevraagd. Hiervan wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas, bestemd voor onderlinge steunverlening binnen de landelijke PKN. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

De kerkrentmeesters

Koffie drinken

Opnieuw wordt u uitgenodigd om op zondagmorgen 30 september na de dienst, waarin er aandacht wordt besteed aan de opening van het winterwerk, een kopje koffie/thee of fris te blijven drinken bij de ingang van de kerk.

Toerustingsavond voor jeugdwerkleiders

Vanuit de jeugdraad hebben we de goede gewoonte om een seizoen gezamenlijk te beginnen en af te sluiten. We willen je dan ook weer uitnodigen voor maandag 17 september om samen een maaltijd te nuttigen en met elkaar na te denken over wat er in de bijbel geschreven staat over... De avond zal een "speels" karakter hebben. Iedereen die leiding geeft aan een club, JV, KVBC of CZC nodigen we hierbij uit. Start van de avond 18.00 uur. Als je niet in de gelegenheid bent om te komen laat dit dan even weten: wmdewaal@hotmail.com of 06-15011317.

Hartelijke groet namens de jeugdraad

Startzaterdag voor de gehele gemeente

Zoals een ieder al heeft kunnen lezen op de flyer wordt er op zaterdag 29 september de opening van het winterwerk gehouden. Deze middag en avond willen we als volgt in gaan vullen. De hele gemeente is van harte welkom vanaf 17.00 uur in de Voorhof. We zullen starten met een gezamenlijke maaltijd (graag even opgeven via de mail: wmdewaal@hotmail.com, telefoon of whatsapp: 06-15011317) daarna zal er een samenzangur gehouden worden. Deze start rond 19.00 uur met een divers repertoire voor jong en oud; het kinderkoor en Soli Deo Gloria zullen ook optreden. Ook is er de mogelijkheid om je eigen muziekinstrument te laten horen, solo of gezamenlijk. Wil je dit dan even laten weten via een van de hiervoor genoemde mogelijkheden. De zangavond zal rond 20.30 uur zijn afgelopen waarna er nog de mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie! Er zal ook een collecte gehouden worden voor de onkosten en voor de familie Huisman.

Start clubseizoen

Het clubseizoen start binnenkort en daarom geven we de volgende praktische informatie (zie ook de flyer):

Maandag 1 oktober	Bezaleël 2	groep 7 en 8	18.45 tot 20.00 uur met Marlies en Klaas-Jan
Dinsdag 2 oktober	Bezaleël 3	groep 5 en 6	15.50 tot 16.30 uur met Aartje, Claudia en Joke
Vrijdag 5 oktober	De Benjamins	groep 3 en 4	13.45 tot 15.00 uur met Gertina, Jeantine, Ilse, Mariska
Vrijdag 5 oktober	Bezaleël 3	12+	19.00 tot 20.30 uur met Alettina, Martine, Jonathan
Zondag 7 oktober	JV Immanuël	15+	20.00 tot 21.30 uur met Jan en Dinant

Oppasrooster

16 september: Mirjam Wolff, Willem van Deelen, Jorieke Verwoert

23 september: Jannie Averink, Lotte van Voorthuijsen, Henriëtte van Voorthuijsen

30 september: Anneloes Boer, Anneloes Kalisvaart, Corianne Nijburg

(de laatstgenoemde oppas kan als het niet druk is alsnog naar de kerk)

Groet

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

W.J. Blok, scriba